

Όνομα Δικαιούχου Οργανισμού/Ιδρύματος/Σχολείου: **TERRA SANTA COLLEGE**

ΣΧΟΛΙΚΕΣ Συμπράξεις School to School KA229 (Σχολείο Συντονιστής)

Πληροφορίες : <https://www.terrasantacy.com/evrwpaika-programmata>

Το Σχέδιο **“FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage” «Μελλοντικοί Ευρωπαίοι Μαθητές δρουν ως Πρεσβευτές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»** επισκέπτεται την πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

Η ομάδα ERASMUS+ του Κολεγίου Τέρρα Σάντα, αποτελούμενη από τους μαθητές Ανδρέου Κοσμά, Κατσάβρα Δέσποινα, Διόλα Έμιλυ, Ιωσήφ Ματθαίο, Κωνσταντή Σοφία και Κυρμίζη Ιωάννα και τις καθηγήτριες Βιολάρη Σοφία και Αθανασίου Στυλιάνα, ταξίδεψε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες της δεύτερης κινητικότητας του Σχεδίου με τίτλο **FESTECH (FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage)**. Τόσο η «συμπρωτεύουσα» όπως είναι επίσης γνωστή η Θεσσαλονίκη αλλά και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδης ήταν οι οικοδεσπότες μας για την εβδομάδα από τις 10 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας στο μέγιστο τον όρο «Ελληνική φιλοξενία»!

Πρώτη Μέρα: Καλωσόρισμα και Δραστηριότητες

Μαθητές και καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη επεφύλαξαν ένα ζεστό καλωσόρισμα για όλους τους επισκέπτες εταίρους, αφού είχαν ετοιμάσει ένα γεμάτο πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως διδασκαλία βημάτων των παραδοσιακών χορών, παράσταση από την χορωδία και ορχήστρα του σχολείου και την προβολή ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου κ. Κ. Μπλιάτκα «Θεσσαλονίκη – οι θησαυροί της Ουνέσκο» που μας μύησε στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Η μέρα συνεχίστηκε με δύο παρουσιάσεις από την κάθε ομάδα-εταίρο, η μία είχε ως θέμα ένα μύθο της χώρας και η άλλη, τα παραδοσιακά παιχνίδια. Η πρώτη παρουσίαση της Κυπριακής ομάδας επικεντρώθηκε στη θεά Αφροδίτη, στην οποία ο Όμηρος αναφέρεται ως Κυπρίδα ή Χρυσή Αφροδίτη, εξαιτίας της γέννησής της στην Πάφο, στην Κύπρο. Η δεύτερη παρουσίαση της Κυπριακής ομάδας, η οποία άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις, θέλησε να εξοικειώσει τα παιδιά των άλλων χωρών-εταίρων με τα παραδοσιακά παιχνίδια της Κύπρου, συγκεκριμένα το «Μαντήλι» και τον «Ζίζιρο». Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, όλα τα παιδιά με τους καθηγητές τους μεταφέρθηκαν στον σχολικό αύλειο χώρο και πραγματικά απόλαυσαν κάθε στιγμή, παίζοντας όλα τα παραδοσιακά παιχνίδια των χωρών εταίρων.

Δεύτερη Μέρα: Ξενάγηση και Περιήγηση στους δρόμους της πόλης

Τη δεύτερη μέρα, είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς και τις ομορφιές της πόλης μέσα από ξενάγηση και περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας όλους τους συμμετέχοντες πιο κοντά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, από τα Ρωμαϊκά χρόνια μέχρι και την πρόσφατη εποχή. Όλοι θαυμάσαμε από κοντά τα ιστορικά κτίσματα αλλά και μέσα από την περιήγησή μας στα στενά και στην λαϊκή αγορά της πόλης, ΚΑΠΑΝΙ ή Αγορά Βλάλη, δοκιμάσαμε τις λιχουδιές που φτιάχνονται με μεράκι από τους ιδιοκτήτες των μικρών μαγαζιών. Πριν το τέλος της μέρας, επισκεφθήκαμε το θρυλικό

ζαχαροπλαστείο “Αβέρωφ”, όπου μέσα από βιωματικά εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών γλυκισμάτων, τα παιδιά ανέλαβαν ρόλο ζαχαροπλάστη, ετοιμάζοντας τσουρέκια και κουραμπιέδες.

Τρίτη Μέρα: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ, στο Δημαρχείο Πανοράματος και Δραστηριότητες στο σχολείο

Η τρίτη μέρα στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με επίσκεψη στο σχολείο όπου όλοι οι μαθητές και μαθήτριες ασχολήθηκαν με χειροποίητες κατασκευές οι οποίες προορίζονταν για πώληση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Εθελοντισμού που προάγει το σχολείο. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποκατάστασης ΕΛΕΠΑΠ, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν και να παίξουν με τα παιδιά του ιδρύματος. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν μαθήτριες από την Κυπριακή ομάδα τραγούδησαν τα γνωστά Κυπριακά τραγούδια «Τριανταφυλλένη» και «Χρυσοπράσινο Φύλλο» από τα οποία το δεύτερο υπήρξε το αγαπημένο τραγούδι ενός από τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της μέρας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Δημαρχείο Πανοράματος, όπου μας υποδέχτηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και μας περιέγραψαν το έργο που επιτελούν στην περιοχή και ιδιαίτερα στον τομέα που αφορά τη νεολαία.

Τέταρτη Μέρα: Επίσκεψη στη Διαδραστική Έκθεση «Θεοί του Ολύμπου», Παρακολούθηση Μαθημάτων, Αποχαιρετιστήριο Δείπνο

Οι μαθητές και καθηγητές των ομάδων Erasmus+ επισκεφθήκαμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου φιλοξενείτο η ενδιαφέρουσα διαδραστική έκθεση «Θεοί του Ολύμπου». Έπειτα, μεταβήκαμε στο σχολείο όπου παρακολουθήσαμε μαθήματα Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ζήσαμε για λίγο το μαθησιακό περιβάλλον ενός καινούργιου για εμάς χώρου αλλά και εμπνευστήκαμε για νέες μαθησιακές προσεγγίσεις. Η πιο συναισθηματική στιγμή της μέρας ήταν το αποχαιρετιστήριο δείπνο, σε παραλιακό εστιατόριο της πόλης, με ανταλλαγές αναμνηστικών δώρων μεταξύ των εταίρων και τραγούδια από τους μαθητές να πλαισιώνουν την όμορφη βραδιά.

Πέμπτη Μέρα: Επίσκεψη στη Βεργίνα και γειτονικές πόλεις

Η τελευταία μέρα της επίσκεψής μας στη Θεσσαλονίκη αφορούσε κατά κύριο λόγο την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Πρώτη μας στάση η Βεργίνα, όπου βρίσκεται ο τόπος ταφής του Βασιλιά Φιλίππου II, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηρώντας τις παραδόσεις της εποχής, η κηδεία του Βασιλιά Φιλίππου II το 336 Π.Χ έγινε στην πόλη της Βεργίνας, αποδίδοντας όλες τις τιμές που άρμοζαν σε ένα βασιλιά. Έτσι κι εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τα ευρήματα του τάφου και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά. Επόμενη στάση μας, το ψυχαγωγικό κέντρο Άγιος Νικόλαος με το απίστευτο φθινοπωρινό σκηνικό να μας προσκαλεί για πολλά φωτογραφικά ‘κλικ’. Τελευταίος σταθμός η ιστορική Βέροια για γλυκό ραβανί. Ακόμα ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Για δεύτερη φορά αποχαιρετήσαμε παλιούς και καινούργιους φίλους, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Το θαύμα του ERASMUS+ λειτούργησε για άλλη μια φορά, φέρνοντας ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες και κοινωνικές πεποιθήσεις πιο κοντά για να παράγουν έργο και να ανακαλύψουν τα αγαθά της ενότητας και της κοινής προσπάθειας προς ένα κοινωφελή σκοπό,

προάγοντας παράλληλα το μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας και επισημαίνοντας τη μοναδικότητα που κρύβει ο καθένας μέσα του.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο εν λόγω Σχέδιο είναι το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα (Λευκωσία, Κύπρος), τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), το Alytaus Panemunes Progimnazija (Alytaus, Λιθουανία) και το Scoala Gimnaziala Pietroasa (Pietroasa, Ρουμανία). Τον Απρίλιο 2020 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη κινητικότητα στη Ρουμανία για μία διακρατική συνάντηση μεταξύ των καθηγητών και τον Οκτώβριο του 2020 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία κινητικότητα του προγράμματος στην Κύπρο, με σχολείο-οικοδεσπότη, το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα.



Σχολικές Συμπράξεις KA229

«**FESTECH: FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage**»



Share your Erasmus+ Story with us!